

In 2009 heb ik al eens een verslagje geschreven over de grote rijdag in Kerkwerve in Zeeland. Wij waren daar toen voor de eerste keer en waren zó enthousiast dat we er sindsdien elk jaar naartoe gaan. Het is altijd op de eerste zaterdag van augustus. En het is altijd weer feest. We zijn er al op donderdag naartoe gegaan, vrijdags kun je dan nog een handje toesteken met de opbouw, dat is toch altijd veel werk.

Dit jaar werd "Het Y" vertegenwoordigd door 5 personen. Samen met alle andere deelnemers stonden we met onze caravans, campers en tenten weer op een apart veld van de recreatieboerderij/camping Langeraad, met alle faciliteiten zoals stroom, water, douches en toiletten. Dat we bij elkaar staan vinden we zelf heel prettig omdat zo ongeveer iedereen iedereen kent, en je dus gemakkelijk bij elkaar aanwipt en de koppen koffie en andere vloeibare versnaperingen al snel op tafel verschijnen, waarbij het zich laat raden wat meestal het onderwerp van gesprek is.

Daar heb je trouwens op zaterdag weinig tijd voor, om tien uur 's-morgens begint het publiek al toe te stromen, om elf uur was het al druk, ook op de braderie en bij het Zeeuwse kampioenschap paling roken dat gedurende deze dag ook plaatsvindt. De hele dag word je in beslag genomen door volle treinen op het station, chantikoor in de middag, dweilorkest, zonnig terras met bar waar je weer even bijpraat met alle bekende deelnemers en ga zo maar door. Voor je het weet is het vijf uur en vertrekken de bezoekers naar huis. Dat is voor de deelnemers het sein om zich te verzamelen op het grote terras waar de leden van "Stichting Miniatuurspoorwegen Kerkwerve" weer een heerlijke maaltijd voor ons klaar hadden staan, deze keer een captains diner verzorgd door de schoonzoon van de voorzitter Wim van Breen. Heel leuk en heel lekker. Het zangduo "Jeelz", (twee prachtige Zeeuwse meiden) waren vanaf dat moment tot 's-avonds negen uur de muzikale sfermakers. Zoals was te verwachten was het tot in de kleine uurtjes heel gezellig.

Hoewel de grote rijdag met publiek zich alleen op zaterdag afspeelt betekent dat niet dat op zondag alles weer voorbij is. Er wordt op zondag door alle deelnemers genoten van het rijden met de modellen en het samenzijn. Je hebt dan wat meer tijd voor elkaar omdat er geen publiek is, dus geen taken en verplichtingen, alleen maar je hobby beoefenen met gelijkgestemden. De deelnemers die op maandag niet naar hun baas hoeven blijven dan ook graag nog een of meerdere dagen hangen. Daarom heeft de "Stichting Miniatuurspoorwegen Kerkwerve" er een goede gewoonte van gemaakt om op maandagavond bij wijze van afsluiting van deze happening een mosselmaaltijd te serveren voor de liefhebbers. Deze mosselen komen van de mosselkwekerij van de Neeltje Jans, verser en beter kan niet!!

Ook dit is weer een gezellige avond, het valt me op dat veel deelnemers (waaronder wijzelf) speciaal nog een dagje blijven hangen om dit niet te hoeven missen.

Dit betekent wel dat we ons op maandag zelf moeten vermaken, er kan dan nog steeds gereden worden, maar na twee dagen stoeien met de modellen is het ook leuk om iets anders te ondernemen. Er is zoveel te doen in Zeeland, en dat werd een ritje met de stoomtrein Goes-Borsele.

Deze museumstoomtrein begint zijn trip in Goes en rijdt dan naar Hoedekenskerke waar we enkele weken geleden waren, alwaar hij water inneemt en keert om na een uur weer terug te rijden naar Goes. In dat uur kun je nog even een ritje maken op de 7 1/4 baan en wat eten en drinken in het restaurant als je dat wil.

Dinsdag zijn we weer naar huis gegaan, jammer....het is weer voorbij....maar volgend jaar zijn we

weer van de partij!!

Wilt u ook even proeven van de sfeer kijk dan eens op de website van de Stoomgroep Kerkwerve ([klik hier](#)) die kort geleden door Zeelandnet is uitgeroepen tot website van de dag, een hele eer en zeer terecht!

Groetjes van Anneke Gravemaker enne....tot ziens in Spaarnwoude!

'9 September 2012, een cadeautje van boven' door Anneke Gravemaker