

“Stoompluimen in de pluimweide” in Hoedekenskerke 2015

Zoals een goede traditie wil waren we ook dit jaar weer uitgenodigd voor het junior evenement van de SGB in het prachtige Zeeuwse land.....

Nadat alle inschrijvingen geregeld waren en de minicamping de Ganzepoel weer bijna geheel door de Y leden gereserveerd was, stond niets meer in de weg om er een leuk lang weekend van te maken....

Betekende wel dat de rijzondag van “het Y” zelf even afgelast moest worden..... leden op vakantie en leden naar Hoedekenskerke.

Jan en Anneke Gravemaker vertrokken al op donderdag, handig ivm het opzetten van de voortent die dan als “Y café” kan functioneren..... (en we hebben er goed gebruik van gemaakt want helaas... het weer.....). Vrijdag arriveerde de rest; Cor Camenga, Aad en Gerda Naves en Jan Verhagen met Lenie. Zondag kwam ook nog Mario van Os; hij was er vroeg voor op pad gegaan vanuit Friesland.

Omdat we toch al de sleutel van de lift geregeld hadden, konden wij al op vrijdag de locs en tenders lossen. Hoefden we de zaterdag niet in de rij voor de lift te staan. Met dank aan Rinus die zo vriendelijk was de sleutel aan ons uit te lenen.....

Zaterdag al redelijk vroeg op ons gemakje opstoken, en met de juiste druk de baan op. En zie daar... de weersvoorspellingen waren toch niet helemaal goed, want in plaats van buien begon er een lekker zonnetje te schijnen en reden we vrolijk in onze T-shirtjes rondjes over de baan....

A propos, de baan.... tja; die leek wel wat onderhoud nodig te hebben. Vooral de tender van Jan Verhagen (die wat hoog en smal is.....) ging hotseknotsend over de rails; het gaf Jan wel enkele problemen met de rug.... maar gelukkig was het plezier er niet minder om. Toch moest de Hercules wat eerder naar de kant dan de rest omdat het vermoeden bestond dat de excentriek van de aspomp weer losgeraakt was. Jan Gravemaker en Aad Naves losten elkaar lekker af en dan konden ze om de beurt van een lekker plekje met een drankje of goed verzorgd lunchpakket op het terras van “de Buffer” genieten. Natuurlijk met uitzicht op de binnenkomende- en vertrekkende treinen van de SGB in het station van Hoedekenskerke.

's Avonds was er een lekker BBQ geregeld en dankzij het lekkere weer konden we die ook op het terras nuttigen.... lekker kletsen en veel “oude” verhalen van vorige stoompluimen.....

Natuurlijk de avond verder afgemaakt in café Gravemaker en laat naar bed !!

Zondag toch weer op tijd in de pluimweide en terwijl Jan Gravemaker ging opstoken even de Hercules van Jan Verhagen op de kant gelegd..... Inderdaad, de excentriek zat toch weer los.

Aad heeft het geheel verder losgepeuterd, en met wat spulletjes (vooral dank voor de lock-tide) van de club aldaar weer weer in elkaar gezet..... Kon Jan Verhagen ook weer gaan opstoken en de baan op hobbelen.....

Helaas was het wat minder qua weer maar bleef het wel droog. Na het rijden en het gebruikelijk spuien en een beetje poetsen de spullen weer via de lift in de auto's geladen en was het tijd om terug naar de minicamping te gaan.... beetje opknappen en toen -ook traditie aan het worden- naar de chinees in 's Gravepolder..... Met zeven man binnenvallen, maar dat gaf een kleine vorm van paniek want het zat er afgeladen vol..... Toch nog in een apart zaaltje plaats gevonden; en konden we naar het buffet.....Het was heel lekker en we waren zo ongeveer de laatsten die weggingen.....Natuurlijk ook deze avond weer naar café Gravemaker (wordt ook al traditie.... !!!) en werd het ook weer gezellig laat.

De volgende ochtend in de regen opbreken en rond het middag uur was iedereen weer op weg naar de eigen woonplaats. Kunnen we er zondag weer tegen aan op onze eigen Spaarnwouderbaan....

Laten we deze traditie van stoompluimen volgend jaar maar weer voortzetten en misschien met nog wat meer leden gaan.

Jan Verhagen.

